

het is alsof

ons het zingen
is vergaan
het werd praten
het werden bytes
mail en Facebook
onzichtbaar
vliegen woorden
over en weer
flarden muziek
naar
dopjes in oren

maar dan ineens
knalt het
komt het
moet het
als je denkt
dat
niemand luistert

op de fiets
in de tunnel of
jij samen met
de stofzuiger

en heel soms
kijk je elkaar
in de ogen
en zingt samen
dat ene zinnetje
waar

alles mee begon

rené van elk

31-1-2015

Dichten op locatie in Hendrick's Pub